



Aanbod cursussen en geloofsactiviteiten 2018 - 2019

De Ark en de Dorpskerk - Sint Jacobus en Martinus

Van 'EEN GOED GESPREK' is nooit iemand slechter geworden. Daarom nodigen wij u uit om met elkaar het gesprek aan te gaan. Elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, iets te leren of door samen naar muziek te luisteren of creatief te zijn. Ook in het gebed bent u in gesprek. Maak daarom uit het aanbod uw keuze(n) en doe mee! Aarzel niet! Vragen? Bel of mail dan met de contactpersonen.

Doe mee! U bent welkom.

Jeugd en Jongeren

- **Catechese.** In twee keer zes bijeenkomsten voor en na de kerst komen onderwerpen aan de orde van bijbel, kerk en samenleving. Wat interesseert ons, wat zijn onze vragen, wat heb ik aan geloof? De catechese is bedoeld voor jongeren in de middelbareschooltijd en wordt gehouden in de pastorie, Dorpsstraat 6.

Wie mee wil doen is van harte welkom. Data en tijd in overleg met de deelnemers. Info: Dolf Tielkemeijer

- **Belijdeniscatechese.** Voor wie meer van kerk en bijbel wil weten, voor wie overweegt belijdenis te doen, voor wie vol vragen zit over het geloof en daarover graag zou willen praten, is er belijdeniscatechese. Van harte welkom. Data en tijd in overleg met de deelnemers. Neem maar contact op! Dolf Tielkemeijer, 010 - 737 07 23.

- Kliederkerk.

De Kliederkerk wordt 1 maal in de 2 maanden gehouden en richt zich primair op kinderen en jonge jeugd, maar ook hun begeleidende ouders en anderen beleven veel plezier aan deze informele wijze van vieren. Na verschillende, leuke knutselactiviteiten is er rond het thema van die zondag een korte kinderviering, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd. De gratis bijeenkomsten worden gehouden in De Ark en beginnen om 9.45 uur, en eindigen rond 12.30 uur. De Kliederkerken worden dit seizoen gehouden op 7 oktober, 2 december, 3 februari, 7 april en 2 juni.

Vragen? Mail dan aan kliederkerkschiedamnoord@gmail.com of bel Renate Erkens, tel. 06 – 811 16 272 of Hilde Roeleveld, tel. 06 – 144 71 505.

- Brug- en Stuurgroep

De Brug- en stuurgroep is voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. We komen bijeen tijdens kerkdienst. Vanaf dit seizoen steeds op de 2e en de 4^e zondag in Terpzicht. We houden contact met elkaar via de brug- en stuurgroep app. Soms sluiten we ook aan bij activiteiten van de Kliederkerk en op andere momenten wordt onze inzet in kerkdienst zelf gevraagd. Ook dan krijg je bericht via de app. Tijdens de brug- en stuurgroep praten we met elkaar over gedeelten uit de bijbel die ook in de kerkdiensten die morgen worden behandeld. Zo proberen we met elkaar te weten te komen wat de Bijbelverhalen voor ons dagelijks leven kunnen betekenen.

Meer informatie: Chiel Dijkshoorn, tel. 010-471 59 31.

- Voor jong en oud(er)

In het seizoen 2018 – 2019 willen we op vier zondagen, na het koffie drinken, een bijzondere bijeenkomst hebben rond onderwerpen die zowel jongeren, als ouderen aanspreken. Dat kan een film zijn, een optreden of presentatie van nieuwe media. Er wordt aan dit programma nog gewerkt en de data liggen nog niet vast, maar houd de berichtgeving in Kerknieuws en de Zondagsbrieven in de gaten. Het wordt bijzonder!

Ontmoeting, Kringen en Gespreksgroepen

- 30+ groep.

De 30+ groep richt zich op mensen tussen de 30-45 jaar. We komen bij elkaar om te praten over wat ons bezig houdt in de maatschappij, ons leven en ons geloof. De onderwerpen waarover we met elkaar in gesprek gaan zijn afwisselend. De ene keer zullen we in gesprek aan de hand van de Bijbeltekst, een andere keer bijvoorbeeld aan de hand van een korte documentaire of krantenartikel. We komen (in principe) iedere 2^e woensdag van de maand bij elkaar in Terpzicht bij de Dorpskerk; aanvang 20.00 uur. De bijeenkomsten staan onder leiding van ds. Tielkemeijer. We starten het nieuwe seizoen op 12 september 2018. De andere data volgen in de zondagsbrief. Voor meer informatie kun je terecht bij ds. Tielkemeijer of bij Marja de Regt: marjaderegt@hotmail.com.

- 40-ers en 50-ers in gesprek.

Eens per 2 a 3 maanden komen wij bijeen met een groep mensen tussen de pakweg 40 en 55 jaar. Wij hadden het gevoel dat deze leeftijdsgroep wat ondergesneeuwd raakt tussen de jongeren en de ouderen. De bijeenkomsten zijn ongedwongen en gezellig. Elke keer pakken we een onderwerp dat we met elkaar bepalen en de locatie is wisselend bij iemand thuis. Alles is vrijblijvend en ook voor ons is het elke keer weer afwachten hoe de avond ingevuld gaat worden met ieders inbreng. In ieder geval is het altijd weer goed om elkaar te zien en met elkaar te praten over hoe we ons geloof in de huidige samenleving ervaren.

Wil je ook graag eens een avond bezoeken om uit te zoeken of het iets is voor jou/jullie? Zie de Facebookpagina waar we de data en het onderwerp op vermelden; like deze pagina en blijf op de hoogte!

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100007986856828>. Eerst volgende data: woensdag 26 september en woensdag 7 november. Meer weten? Neem contact op met Eveline van Meggelen: evelinevanmeggelen@gmail.com of 06-150 38 719; Hincka Rosdorf: e.rosdorf@caiway.nl of 06-155 28 672.

- Praatgroep alleenstaanden.

De praatgroep komt op de 4e donderdag in de maand, van 14.30 tot 16.00 uur, in Terpzicht bijeen. Eenzaamheid, eenzaam zijn, gemis van een geliefde naaste, maar ook andere onderwerpen kunnen aan de orde komen. We luisteren naar elkaar, we troosten en ondersteunen elkaar en dat in het vertrouwen dat het besprokene binnen de muren van Terpzicht blijft.

Bewust is gekozen voor een groepsgrootte van 6 tot 7 personen. Dit geeft de gelegenheid goed naar elkaar te kunnen luisteren. U kunt zich aanmelden of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Loura Smits, tel. 06-46382557 of loura46@gmail.com. Bij uitbreiding van de groep wordt een 2e groep gestart. U bent welkom!

- " De Kring"

Breed Oecumenische gespreksgroep over geloof en hoe te geloven in het dagelijks leven. Niets nieuws en geen eendagsvlieg, want we bestaan sinds 1978. We hebben nu 17 leden en gaan met enthousiasme het nieuwe seizoen 2018/2019 tegemoet.

Aan het eind van het seizoen dragen we gezamenlijk de nieuwe onderwerpen aan voor het komende seizoen. We stemmen er over, en spreken af wie de nieuwe onderwerpen gaan voorbereiden. Er is betrokkenheid, aandacht voor elkaar, ernst en vrolijkheid. We zingen bidden en discussiëren met elkaar. We leren ook van elkaar. De meeste leden zijn al wat ouder. Mede daardoor zijn we van de maandagavond overgestapt op de maandagmiddag. In principe elke 3e maandag van de maand, t.w. 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december, 21 januari, 18 februari, 18 maart en 15 mei. We komen bij elkaar in de Weerklank Corn. Van Zantenplein 51 van 13.30 tot 16.00 uur. Meer informatie? Bel 010-4715368 Tom /Ans Buitelaar of 4739797 Ans Vijgeboom. Wees welkom!

- Zicht op Lucas.

De verhalen van Lucas scoren hoog op de lijst van meest bekende Bijbel verhalen. Het Lucas evangelie is echter méér dan een verzameling losse verhalen. Het is een zorgvuldig gecomponeerd geheel, waarin ieder verhaal zijn eigen plaats inneemt. Aan de hand van sleutel passages willen we dat samen onderzoeken. Meer weten over de achtergronden van dit evangelie kan verdiepend werken in het komende kerkelijk jaar. Lees, en luister dan met gespitste oren. Advies: neem een Bijbel mee!

De bijeenkomst staat o.l.v. pastor Charles Duynstee. Woensdag 28 november van 20.00 – 22.00 uur. Plaats: pastorie v.d. Liduina basiliek, Singel 104, in Schiedam. Gratis parkeren op het terrein links van de kerk.

- Open ontmoetingsbijeenkomsten voorjaar 2019.

In het voorjaar van 2019 worden er op verschillende locaties in Schiedam - Noord weer ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. Ochtend-, middag- en avondbijeenkomsten, om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen daarvan een of meerdere bij te wonen. Dit najaar ontvangt u daarover nadere informatie. Wilt u er zeker zijn dat u deze informatie ontvangt, maak dan uw belangstelling kenbaar aan fransgriffoen@hotmail.com of bel 010-4709327.

- Maandelijks ontmoetingsochtenden in 't Schepphuis.

Naast de hiervoor genoemde bijeenkomsten zijn er de vaste, maandelijks ontmoetingsochtenden; open voor een ieder en in een open sfeer. Wat hebben we in de afgelopen weken meegemaakt? Wat willen we met anderen delen? En, het 2^e gedeelte van de ochtend: wat lezen we deze keer in de Bijbel? Steeds op de 2e dinsdagochtend v.d. maand in 't Schepphuis, achter de Dorpskerk. 1^e keer: 11 september. Aanvang 10.30 uur. O.l.v.: Dolf Tielkemeijer. Welkom!

- Nicodemus kring

Nicodemus zocht in de avond Jezus op, met zijn vragen over het geloof. Ook wij komen weer bij elkaar met onze vragen. Vragen waar je anders niet zo gauw aan toe komt. Dit jaar spreken we elkaar aan de hand van het boekje 'God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof' van Jan Offringa en Evert van Baren. Het is uitgegeven bij Uitg. Skandalon (5e druk 2015).

Zowel doorgewinterde kerkgangers als nieuwsgierigen naar het geloof zullen zich hopelijk kunnen vinden in de vragen die aan bod komen. We komen op de 2^e donderdag van de maand bijeen in Terpzicht: 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei. We beginnen om 20:00 uur, en sluiten om 21:30 uur op passende wijze af. U kunt zich opgeven bij ds. Smit, telefoon 06-51640302 of email: tacosiccosmit@gmail.com. Nieuwkomers zijn welkom!

- **Ochtendgebed in de Dorpskerk.** Elke donderdagochtend is er van 10.00 tot 10.30 uur ochtendgebed in de Dorpskerk. We zijn dan even stil, bidden voor de gemeente, voor de wereld en voor allen aan wie we denken, lezen uit de bijbel, zingen en bereiden ons voor op de komende zondag. Wees welkom. Dolf Tielkemeijer.

Actueel geloven

- Beeld van Jezus

Direct na Pinksteren laat ik in 't Schepphuis een serie beelden van Jezus zien, schilderijen, tekeningen, houten- en stenen beelden, en, jawel: foto's; geënceneerd door een fotograaf. Alle kunstwerken roepen iets op van de vraag die we ook in de kerk heel goed kennen: Wie is Hij dat Hij demonen uitdrijft en de storm stilt? Het wordt een avond als een reis door de tijd, een tocht door een landschap van vragen, een pelgrimage, een ontdekkingsreis. U bent van harte uitgenodigd mee te gaan. Woensdagavond 12 juni 2019. Plaats: 't Schepphuis, 20.00 uur
Inleider: Dolf Tielkemeijer



- Gaat Adam en Eva over de zonde?

Op vrijdag 21 september spreekt Janneke Stegeman, theoloog des vaderlands 2016, hierover in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ in Vlaarding. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.

- **Nieuw Liedboek.** Ook dit seizoen weer bijeenkomsten rond het nieuwe liedboek; nu op dinsdagmiddagen. Het liedboek bevat een schat aan prachtige teksten en muziek. Oude liederen, nieuwe liederen en liederen van verschillende genres. Door je hierin te verdiepen, leer je veel over de geschiedenis en de achtergrond van de liederen, van de componisten en de melodie. De middagen o.l.v. Jan Blankers, organist van de Dorpskerk, zijn op 9 oktober, 27 november, 22 januari, 19 maart, 14 mei en 25 juni, van 14.30 tot 16.45 uur, in 't Schepphuis.

- Engelen, boodschappers uit hoger sferen

Hier en daar proef ik het, belangstelling voor de hemelbodes, de engelen. Die belangstelling deel ik, wat ook haast niet anders kan omdat ik woon in een huis met een engel op het dak. Graag zal ik mijn kring in dit seizoen aan engelen wijden. Voor mij betekent het een reis door de Bijbelverhalen waarin engelen een belangrijke rol spelen. Maar ook uitstapjes naar de theologie, de psychologie en naar volksverhalen. En natuurlijk naar de engel in beeldende kunst en muziek. Ik hoop van harte dat u het boeiend vindt om op deze zoektocht mee te gaan en mee te doen aan de kring.

Woensdagavonden: 17 oktober, 21 november, 16 januari, 20 februari en 20 maart

Plaats: Terpzicht. Aanvang: 20.00 uur.

Inleider: Dolf Tielkemeijer



- Leven is: geroepen worden tot verantwoordelijkheid.

In zijn boek *Een gebroken wereld heel maken, verantwoordelijk leven in tijden van crisis* (uitg. Skandalon, november 2016, ISBN 9789492183347) onderzoekt de invloedrijke Britse rabbijn Sacks de betekenis van verantwoordelijkheid in het leven van mensen. Het boek biedt een ethiek van verantwoordelijkheid die geworteld is in de joodse Bijbel, traditie en theologie, in dialoog met filosofen en ethici uit andere culturen. Sacks plaatst zich midden in het leven. Levensverhalen van bijzondere 'gewone' mensen illustreren zijn betoog. Het oproepen tot verantwoordelijkheid is de kerntaak van de godsdienst, stelt hij in de hem kenmerkende openhartige en toegankelijke stijl.

Volgens Sacks is het in het huidige religieuze en politieke klimaat van groot belang dat wij in geloof onze vrijheid gebruiken om verantwoordelijkheid te aanvaarden voor onze medemensen en de samenleving als geheel. Alle redenen dus om van zijn denkbeelden kennis te nemen en met elkaar van gedachten te wisselen.

We komen in het voorjaar steeds op de 3^e dinsdag van de maand bij elkaar, van 10.00 tot 12.00 uur, in kerkgebouw De Ark, Hargplein 101, 3121 VG Schiedam. Data: 15 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april. Leiding: Kees Timmer en Hans van der Linden. Inlichtingen: hansvanderlinden2@outlook.com, tel. 06 49430951. Van harte welkom.

- Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG).

Ook dit seizoen is er weer een breed palet aan korte cursussen van 2 of 3 bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen rond de Bijbel en het geloof. Informatie vindt u in de folder achterin de kerk. Zie ook de aankondiging in het juni/juli/augustusnummer van Kerknieuws. Uitgebreide informatie op www.tvgrotterdam.nl.

Verder start in september de nieuwe 3-jarige basiscursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (e.a. geïnteresseerden). Wilt u meer kennis opdoen van Bijbel en traditie en/of bent u op zoek naar persoonlijke verdieping, dan is dit uw kans. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Zie de genoemde website.

- Op het grensvlak van kerk en samenleving.

Het kerkelijk leven is altijd verweven geweest, en ook nu nog, met de culturele uitingen in onze samenleving. Daarom is er ook dit seizoen weer een gevarieerd cultureel aanbod dat zich beweegt op het grensvlak van kerk en samenleving. Muziek, zang, voordrachten en expressie vullen het programma. Omdat nog niet alle onderdelen bekend zijn vragen we u om de aankondigingen in het Kerknieuws en de Zondagsbrieven te volgen.

- **Avondmuziek** (zondagavonden van 19.00 tot 20.00 uur in de Dorpskerk). Er zijn de volgende aankondigingen:
 - 28 oktober - Oscar Verhaar – countertenor, Michiel Niessen – luit / theorbe, *Claudio Monteverdi, Henry Purcell, Alessandro Grandi, Thomas Campion*;
 - 23 december - Haags Kleinkoor o.l.v. Hans Jansen, *Ceremony of Lessons and Carols*;
 - 24 februari - Oostercantorij o.l.v. Andries Stam; *Motetten rondom 'Maria', Orlandus Lassus, Francesco Soriano, Sergej Rachmaninov, Edward Elgar*;
 - 14 april (Palmпасen) - Kamerkoor Musica Sacra o.l.v. Hans Jansen; *Heinrich Schütz - Lucas Passion m.m.v. solisten*.

- De optredens i.h.k.v. de **Gospelsound** (aanvang 19.00 uur) zijn nog niet bekend. Zie Kerknieuws en Zondagsbrief.
- **Zondagmiddag in de Dorpskerk.** Op 7 april 2019 – aanvang 15.00 uur – is er een lezing door ds. Laurens Korevaar over de **kruiswegstaties** in de kerk van Wahlwiller in Limburg. Aad de Haas was een visionair schilder. Hij schilderde niet het uiterlijke maar doorzag het innerlijke en beeldde dit trefzeker uit. Door te laten zien wat er werkelijk gebeurde bracht hij de kruisweg terug tot de essentie. Het is goed om met deze schilderijen verstillend op weg te gaan naar Pasen.

→ Voor meer lezingen, voordrachten, voorstellingen of exposities in de Dorpskerk, zie de aankondigingen in Kerknieuws en de Zondagsbrief. De toegang is steeds gratis, maar bij de uitgang is er een collecte. Wees welkom!

Samen actief en ontspanning

- Bijbel in beeld

In kerkdiensten worden Bijbelse verhalen gelezen, besproken en bezongen, zodat ze voor ons gaan leven. Dit jaar gaan we bij Bijbel in Beeld 6 x aan de slag met verhalen die in diensten niet zo vaak aan de orde komen en minder bekend zijn. Het betreft een aantal gelijkenissen, maar dan uit het Oude Testament. Dat levert nieuwe inzichten op. We proberen het verhaal tot leven te brengen door het te lezen en bespreken onze gedachten, gevoelens en beelden bij het verhaal. Dan zetten we de boodschap van het bijbelverhaal om in een schilderij. De ene keer wordt dat een heel figuurlijk schilderij, een andere keer abstract of symbolisch. Wat we willen vertellen is belangrijker dan de artistieke prestatie. Teken- of schildertalent zijn niet noodzakelijk, plezier in het schilderen wel. Er is technische begeleiding aanwezig.

De groep deelnemers varieert van 7 tot 15 mensen uit verschillende kerken; sommigen doen al vanaf het begin mee. De sfeer is ontspannen en gezellig, terwijl ieder op zijn eigen manier met het verhaal en schilderij bezig is. Het resultaat mag er elke keer weer zijn. De schilderijen worden getoond in de Ontmoetingsruimte van De Ark en spreken altijd velen aan. Ook worden ze soms nog elders tentoongesteld, bijvoorbeeld in de Weerklank. Graag nodigen we iedereen uit om mee te doen.



Data: 4 oktober 2018, 8 november 2018, 6 december 2018, 10 januari 2019, 7 februari 2019 en 7 maart 2019
 Locatie: Kerkgebouw de Ark, Hargplein 101. Aanvang: 19.30 uur. Kosten per avond: € 3,-, excl. koffie of thee.
 Tevoren aanmelden hoeft niet, maar we vinden het wel prettig te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.
 Bericht of nadere informatie bij Hans en Ploni Strijland, tel: 010-4709529, e-mail: jmstrijland@kabelfoon.nl, bij
 Els Boon, e-mail: eboon2110@gmail.com of Mies Huizenga, tel: 010-4712347, e-mail: secre_magnalia@yahoo.co.uk.

- Kussenproject: ... een steuntje in de rug! Vrijwilligers in De Weerklank hebben afgelopen jaar kussens gemaakt. Kunstwerken! We geven de kussens aan mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Weet u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Geef het dan door. Komend seizoen gaan we elke 3^e woensdag van de maand (m.u.v. december) in ontmoetingshuis De Weerklank verder met het maken van kussens. Aanvang: 14.00 uur. Info: Rita van der Eijk-Lamein van stichting Meredia, mail: rita@meredia.nl, tel: 010 - 2730727. Welkom!

- Dauwtrappen.

Het dauwtrappen op Hemelvaart, donderdag 30 mei, vertrekt weer vanuit De Werf. Om 5.30 uur vertrekken we vanuit gebouw De Werf t.o. de Jacobuskerk. We wandelen zo'n 10 km met halverwege een rustpauze met koffie, thee en koek. Rond 9.00 uur zijn we terug in de Werf en eten daar de zelf meegebrachte boterhammen op. Er staat dan ook altijd allerlei ander lekkers op tafel. De kosten zijn: € 3,50. Vooraf aanmelden is niet nodig. Meer informatie? Bel Jan Vlugman, tel. : 010-4712196 of e-mailadres: RinaJan@caiway.nl

- Ontmoetingsclub De Ark

Voor een bakje thee of koffie, een praatje met buurtgenoten. Laagdrempelig en naar behoefte met creatieve activiteiten. Iedere maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in de Ark. Organisatie: WOT Noordrand – PKN – Seniorenwelzijn. Info. Natalie Wassink, 010 – 248 68 88 of nwassink@seniorenwelzijn.nl.

De Weerklank

Ontmoetingscentrum De Weerklank wil een open ontmoetingsplek zijn voor iedereen in Schiedam Noord.

Adres: Cornelia van Zantenplein 51, 3122 CG Schiedam. Telefoon: 010 – 471 80 09

Welkom!

Op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag (van 14.00 – 16.00 uur) en op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) kan iedereen binnenlopen om anderen te ontmoeten bij een kopje koffie of thee; om een praatje te maken of even stil te zijn in de stilteruimte. Wanneer er op de 3^e zondagmiddag van oktober, november, januari, februari of maart een bijzondere bijeenkomst is, dan is de Weerklank op zaterdagmiddag gesloten.

→ Kom gerust eens binnen aan het Cornelia van Zantenplein 51, 3122 CG Schiedam.

Ochtendgebed

Op de 2e woensdag van de maand is er om 9.45 uur een morgengebed in de stilteruimte. Het duurt maar een kwartiertje, maar het is goed om met elkaar de dag te openen met een korte lezing uit de Bijbel en om daar samen over te denken. Het is altijd weer verrijkend om verschillende interpretaties te horen. Daarna is er koffie.

Rozenkransgebed

In de maand mei iedere dinsdagavond om 19.00 uur. Sinds de sluiting van de sint Martinuskerk komen mensen in de maand mei iedere dinsdagavond naar De Weerklank. In de stilteruimte bidden zij het rozenkransgebed en beleven zo met elkaar hun geloof en verbondenheid.

Ontmoetingsbijeenkomsten

Elke 2 maanden is er op de 2^e donderdagochtend van de oneven maand van 10.00 tot 12.00 uur een ontmoetingsbijeenkomst o.l.v. pastor Hans van der Linden. In het seizoen 2018 – 2019 is dat op 13 september, 8 november, 10 januari, 14 maart en 9 mei. Wees welkom; vooraf aanmelden is niet nodig.

Gezamenlijke maaltijd

Op de 1^e en de 3^e donderdag van de maand om 17.00 uur is er gelegenheid om met elkaar te eten. Er wordt voor de gasten gekookt en daarna samen gegeten. Voor de maaltijden graag van tevoren even opgeven, tel. 010-4718009.

Bijzondere bijeenkomsten; óók op zondagmiddagen.

Verspreid over het jaar zijn er bijzondere bijeenkomsten en activiteiten. Deze variëren van lezingen tot gespreks-, muziek-, knutsel- en spelbijeenkomsten. Een aantal daarvan zijn in het najaar en voorjaar (meestal) op de 3^e zondag van de maand. Meer informatie? Zie de website, de Zondagsbrief, Kerknieuws of flyers in kerken en de Weerklank. Meer info over De Weerklank: <http://www.pknschiedarn.nl/index.php?menuid=2&menu> .

Schiedam Kethel, september 2018



- De Gefedereerde gemeente Schiedam Kethel - De Ark en de Dorpskerk; zie ook www.pknschiedam.nl of raadpleeg voor de meest actuele informatie het Schiedams Kerknieuws en de Zondagsbrieven.
- De Deelgemeenschap Sint Jacobus en Martinus; zie ook www.goedeherderparochie.nl en het parochiemagazine.